



Lindskog  Förlag
www.lindskogforlag.se
Stockholm 2014

© Text: Stefan Larsson 2014

© Illustrationer: Malin Svarén 2014

Grafisk form: Malin Svarén

Tack till Jonatan Svennered för grafisk rådgivning

Första upplagan, första tryckningen

Tryckt i Riga 2014

ISBN 978-91-85311-57-6

MIN BROR ROGER



TEXT: STEFAN LARSSON
ILLUSTRATIONER: MALIN SVARÉN

Lindskog  Förlag



Min bror Roger har en bil. Jag brukar gå förbi den när jag går till busshållplatsen för att åka till skolan.

När jag är på väg hem är bilen borta. Parkeringsplatsen är tom. Bara löv och skräp brukar ligga där.

Men en dag hittar jag en handske på parkeringsplatsen.
Jag tar med den hem och visar den för pappa. Sedan
frågar jag honom vad jag ska göra. Han säger att han
inte vet.

Varje dag har jag med mig handsken när jag går förbi
Rogers bil och parkeringsplatsen. Jag hoppas alltid att
få möta honom och ge honom handsken.





Fast jag minns nästan inte Roger. Jag vet inte hur han ser ut. Men pappa säger att han är lik mig, fast Roger har mörkare hår.

Roger är kanske 13 eller 11 år äldre. Han är kock på en restaurang som heter Utrops-tecknet. Ibland fantiserar jag om Roger i köket på restaurangen.





Min pappa säger att Roger är myndig. Jag vet inte vad det betyder. Men jag gissar att det betyder att han inte behöver någon pappa längre.

Roger och jag har olika mammor. Rogers mamma är alltid arg. Jag hörde Rogers mammas röst en gång. Så här sa hon:
– Det är din son. Du borde skämmas.



Jag tror att Roger och pappa har bråkat om något. Men jag vet inte om vad. Kanske är det om myndigheten.



Pappa vill säkert att Roger ska behöva en pappa. Men Roger tycker väl att det kan kvitta nu när han är stor och har egen bil.



En morgon när det är vinter ser jag något under Rogers bil. Jag böjer mig ner och tittar. Det ser ut som en skyffel som skrapar bort snö vid däcken.