

Inte som de andra

En citatbok om Sverigedemokraterna

Förord av Göran Greider

Lindskog & Ullén Förlag

Innehåll

Förord	7
Om abort och adoption	13
Om bistånd och altruism	17
Om dödsstraff och att straffa barn	23
Om feminism	29
Om homosexualitet	35
Om invandrare och invandring	43
Om islam	63
Om mångkultur	73
Om svenskhet	79
Om det förflutna	91
Blandat	97



Lindskog Förlag
www.lindskogforlag.se
Stockholm 2011

© Lindskog Förlag 2011
Omslag och grafisk form: Lennart Lindskog
Första upplagan, första tryckningen
Tryckt i Riga 2011

ISBN 978-91-85311-27-9

Förord

Under årtiondena efter andra världskriget tycktes de högerextrema värderingarna vara på väg att försvinna. Nazismen hade förlorat. När jag var tonåring mötte jag aldrig några organiserade rasister i vardagslivet. Jo, rasismen och de högerextrema värderingarna fanns förstås där under ytan, men de vågade sig sällan fram med något större självförtroende.

Sedan dök de upp igen, i början av åttiotalet. Jag minns hur förvånad jag blev. När den sociala otryggheten ökade, och arbetslösheten i Sverige och Europa antog mellankrigsnivåer, så dök de upp igen: de högerextrema. Men nu kunde de sällan kalla sig nazister. Många av

dessa högerextremister insåg att de måste anpassa sig till de demokratiska normerna, annars skulle de inte ha någon chans i allmänna val. Ett ord som ras byttes ut mot svenskhet. Hatet mot judar bestod ofta, men ersattes alltmer med hatet mot muslimer och homosexuella.

Sverigedemokraterna har verkligen ansträngt sig att putsa fasaden. Man vill bli ett parti för de vanliga människorna. Jimmie Åkesson ser snäll och beskedlig ut. Han står i samma talarstol i riksdagen som politikerna från de andra partierna. Noga väger han sina ord. Men han ser alltid ut som om han gör just detta: prövar hur långt han kan gå.

Men från den sverigedemokratiska rörelsen stiger det liksom ett mummel. Jag tror att man ska lyssna till detta mummel, till de enstaka

meningarna och stickorden som plötsligt bryter igenom, som blir ut-sagda i hastigheten, som fångas upp av en slump; de berättar mer än alla principprogram.

I den här boken har en del av detta mummel samlats, från möten, bloggar, intervjutillfällen. Jag skulle tro att många av de som röstade på Sverigedemokraterna skulle rodna efter läsningen av den här citatsamlingen. Mumlet blir till en världsbild som ytterst få är beredda att bekänna sig till.

Den här skriften är på sätt och vis ett omvänt flygblad: här delas fördomarna ut. Ta flygbladet! Läs! Se hur sprickorna i fasaden blir synliga!

Falun den 18 mars 2011

Göran Greider

Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. (5 Mos 7:6)

Om abort och adoption

Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen.

Ur Sverigedemokraternas principprogram.

Jimmy Windeskog, f d parti-sekreterare

Jag tyckte det var lite hycklande att vi hade en vice partiledare som själv hade åtnjutit det adoptivstöd som sd i dag vill avveckla och därmed stoppa utomsvenska adoptioner.

Uttalande gjort 2005 om Sverigedemokraternas vice ordförande Tony Wiklander (som har ett indiskt adoptivbarn). Jimmy Windeskog blev efter uttalandet utesluten ur Sverigedemokraterna.

Elena Yurkovskaya, partimedlem och SD-kandidat i EU-valet 2009

Vi pratar bara om svenska unga flickor som aborterar sina barn det är ju nationellt genetiska fonden. Vi slänger bara bort alla våra barn och vi köper handikappade barn från utomlands. Och vet du vad jag tänker. Det är ju friska barn, både mentalt och fysiskt friska barn. Vad är det för fel med dem, varför måste vi bara utplåna dem och importera de sjuka – både förstånd och funktionshindrade. Vet du hur mycket vi betalar för varje kines? Mer än hundratusen för varje!

Uttalande gjort 2009 på ett internt SD-möte på Lidingö.

Om bistånd och altruism

Vi har en benägenhet att i högre utsträckning känna solidaritet med de vi kan identifiera oss med.

Ur Sverigedemokraternas principprogram.

Anna Hagwall, ledamot i parti- styrelsen

Man ska inte bara dela ut miljarder i understöd och bidrag till folk, utan motprestationer. De ska ju bidra med sitt kunnande. I samhället finns ju många arbetsuppgifter som behöver skötas. Se på parkerna, de är nedskitade, fullt med hundbajs och klotter. Varsågod, sköt det, om man inte kan hitta något annat arbete.

Uttalande gjort 2009 i nättidningen
Nationell.nu.

Jens Leandersson, regionråd i Skåne

*En massa kommunistorganisatio-
ner försörjs med hjälp av biståndet.
Tar vi bort biståndet skulle varje
landsting få 1,4 miljarder kronor.
Man borde lösa problemen i Sve-
rige först.*

Uttalande gjort 2010 vid Sverigedemokra-
ternas årsmöte.

**Björn Söder, riksdagsledamot
och partisekreterare**

Ni borde alla skämmas! Jag hoppas att när valdagen kommer, att ni står där i skamvrån och skäms! Vi ska på bred front upplysa svenska folket om vad ni står för. Varför gynnar ni de här människorna som visar förakt för vårt rättssystem och som inte bidragit med en enda skattekrona?

Uttalande gjort 2009 i en debatt i Region Skåne om tandvård till gömda flyktingar.

**Tony Wiklander, riksdags-
ledamot**

Svenskt bistånd delas ut hur som helst och enbart SIDA delar dagligen ut 80 miljoner kronor i världen. En viss del försvinner i byråkratin i Sverige men likväl konfiskeras 80 miljoner dagligen från svenska skattebetalare ... Är jag cynisk om jag säger att de pengarna hade gjort stor nytta inom sjuk- och äldre-vården i Sverige?

Uttalande gjort 2006 på sin blogg.