

Maja Bergqvist & Cecilia Lindskog **NÄR VI FÅR ORDET**

När romer uppmärksammas görs det ofta utifrån deras utsatthet eller i exotifierande syfte. I *När vi får ordet* möter vi istället människan bakom våra fördomar och färdigformulerade svar. *När vi får ordet* är ingen bok som handlar om romernas utsatthet eller utanförskap, utan en bok som vill visa att den som tigger är en person med tankar, känslor och åsikter, precis som hos oss alla andra. Det är en bok som handlar om de saker i livet som förenar oss människor – familj, kärlek, drömmar, minnen, glädje och sorg. I boken intervjuas tjugo romer som tillsammans med fotografier på de intervjuade ger en röst åt denna grupp.

Överskottet från försäljningen av *När vi får ordet* går till välgörenhetsorganisationen Coloboratie Lund-Maxenu som bedriver läxhjälp i Rumänien.

REDAKTÖREN

Maja Bergqvist (t. v.) är utbildad journalist med ett stort intresse för det skrivna språket. Hon lever efter övertygelsen att alla bär på något som är värt att berättas och ser det som en ynnest att få vara med i arbetet när en berättelse växer fram. Genom dessa berättelser vill hon låta människor som sällan ges plats få ordet. *När vi får ordet* är hennes debutbok.

FOTOGRAFEN

Cecilia Lindskog (t. h.) har studerat fotografi och mänskliga rättigheter på universitetet. Sedan flera år tillbaka har hon engagerat sig för romer i utsatthet, dels som volontär på ett härbärke i Lund, men även som ordförande i välgörenhetsorganisationen Coloboratie Lund-Maxenu. *När vi får ordet* är hennes debutbok.



När vi får ordet

Redaktör: Maja Bergqvist

Foto: Cecilia Lindskog

52 s. Inb.

Cirkapris: 179,-

ISBN 978-91-85311-76-7

